

I begyndelsen af april måned begyndte vi at planlægge årets sommerferie. Jeg havde bl.a. fundet et godt tip i en avis, som gik ud på, at det er billigt at leje bil i udlandet. Ikke nok med at det er billigt, men man skal heller ikke holde øje med kilometertal, da bilerne typisk udlejes med frie kilometer.

Det tog os ikke længe at blive enige om, at i år ville vi gerne rejse til England. Vi ville se se "Små og store synder-land", "Barnaby-land", Stonehenge og hvad der ellers bød sig.

Vi bestilte flybiletter hos Ryan Air. 8 biletter af hver kr. 199,- giver naturligvis omkring kr. 3.200,-. Selv om regnestykket er besynderligt, er det stadig en meget lav pris, som oven i købet kan gøres billigere, hvis man har lidt mere erfaring med den slags, end vi havde.

Men allerede i april måned havde vi booket fly og en lejet bil. Flyet blev betalt med det samme, hvorimod bilen først skulle afregnes ved aflevering. Vi bookede vores første og sidste hotel 3-4 dage før afrejse. Det første hotel havde vi valgt i Nottingham, så vi kunne starte turen med at køre et pænt stykke mod nord. Det sidste var placeret i nærheden af lufthavnen, så det var nemt at nå den tidlige fly afgang vi havde bestilt (06:45).

Det var sådan set de forberedelser, vi gjorde os på forhånd. Selvfølgelig var vi senere igennem en masse overvejelser omkring bagage, tøj, computere, mobiltelefoner o.s.v.

Vi havde 4X10 kg. + 2X15 kg til rådighed i flyet - og det var rigeligt, uden jeg dog tror, vi kunne have sparet en af de tilkøbte kufferter.